

Raffy zoekt een nieuwe directeur-bestuurder

Woonzorgcentrum Raffy te Breda is een pionier als het gaat om zorg voor Indische en Molukse ouderen in Nederland. Al vanaf begin jaren '50 ving zij de eerste ouderen op. Nu zijn dat er meer dan honderd. Langzaam veranderde het van verzorgingshuis naar een verpleeghuissetting. Nog steeds wordt er cultuurspecifieke zorg gegeven aan met name Indische en Molukse ouderen. Deze cultuurspecifieke zorg heeft zich inmiddels uitgebreid naar een locatie voor Turkse ouderen, genaamd Lâle en een thuiszorgteam dat zich richt op alle culturen uit de wijk.

Dag en nacht zorgen betrokken medewerkers met trots voor onze ouderen. Daarnaast kan Raffy niet zonder haar 200 vrijwilligers. Allen zorgen zij voor die extra aandacht voor onze bewoners, op uiteenlopende manieren: een Pasar Malam bezoeken, herinneringen ophalen, samen koken, muziekoptredens. Raffy heeft een eigen toko waar vrijwilligers ervoor zorgen dat bewoners elke dag lempers, loempia's en risolles kunnen eten.

Professionele, persoonsgerichte zorg is het uitgangspunt. Echt kijken naar de bewoner op dit moment en diens verleden. Familie is vaak nauw betrokken en belangrijk in het optimaal kunnen afstemmen van de zorg op de bewoner. Cultuurspecifieke zorg is zoal terug te zien in de activiteiten, aankleding en het eten. Als je Raffy binnenloopt komen de geuren van trassi, laos, salam, djahe en ketoembar je tegemoet en valt meteen de warme en huiselijke sfeer op. Alle medewerkers volgen Indische en Molukse scholing over de geschiedenis, tradities en gebruiken, traumaverwerking en bejegening. De bejegening is familiair en respectvol en bijvoorbeeld terug te zien in het aanspreken van onze bewoners met 'oom' en 'tante'. Veel medewerkers en vrijwilligers zijn zelf Indisch, Moluks of Indonesisch en spreken de taal.

Een zoon van een bewoonster van Raffy: *"De medewerkers en vrijwilligers spreken de taal van mijn moeder of een paar woordjes en dat vindt ze leuk. Haar oude herinneringen komen dan naar boven. Dat maakt dat ze zich veilig en thuis voelt. In Raffy lijkt het alsof je in Indonesië bent."*



Raffy heeft ook een maatschappelijke functie. Dit is terug te zien in de Indië-herdenking die elk jaar in Raffy wordt gehouden, Madjoes en de ondersteuning van projecten in Ambon. Eveneens heeft Raffy vele landelijke samenwerkingsverbanden zoals Djalan Pienter en Landelijke Stuurgroep Molukse Ouderen (LSMO), waarin kennis over de cultuur ontwikkeld en uitgedragen wordt.

In 2019 gaat Raffy fuseren met een gelijkgezind woonzorgcentrum in Breda: De Leystroom. De organisaties vinden elkaar in eenzelfde visie op zorg die uitgaat van warmte, menselijkheid, kwaliteit van leven, inbedding in de gemeenschappen en bewoners in regie. Elke locatie behoudt haar identiteit. Raffy zal dan ook haar naam behouden en een cultuurspecifiek huis voor Indische en Molukse ouderen blijven. Door krachten te bundelen, vormt zich een bredere basis voor een toekomstbestendige organisatie. De mogelijkheden op kwalitatief, financieel en logistiek niveau breiden uit. Ook komt er meer ruimte voor toekomstgerichte ontwikkelingen, zoals het uitbreiden van de functie van innovatie- en kenniscentrum.

Deze fusie gaat samen met het aanstellen van een nieuwe directeur-bestuurder. Gert van der Pluijm draagt het stokje over na ruim dertig jaar betrokkenheid bij Raffy. Gert: "We zoeken iemand die aan deze prachtige 'toko' leiding wil geven. Met een warm hart voor onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Iemand die zich thuis voelt in Raffy, Lâle en De Leystroom".

Voor meer informatie over Raffy zie www.raffyzorg.nl. Onder het kopje 'Werken en leren' kunt u de openstaande vacature voor directeur-bestuurder terugvinden. Geïnteresseerden kunnen solliciteren via de website van het wervingsbureau Klaus Schmitt en Partners: www.klausschmitt.nl. De link hier naartoe kunt u eveneens terugvinden op de website van Raffy.